

23 Januari 1941.

Sluif

Gelicht uit het archief van
Departement van Volks-
lichting en Kunsten.

NOTA VOOR DEN SECRETARIS-GENERAAL DR. GOEDE-
WAAGEN.

ONTSLAG AAN JODEN.

7 Mei 1941

Nu Mr. Visser namens de Joodsche gemeenschap onwillig/blijkt het initiatief te nemen voor een eigen Joodsche cultuurgemeenschap, schijnt er niets anders over te blijven dan dat de Joden uit de orkesten officieel ontslagen worden per einde van het winterseizoen 1940-1941. Om onze Muziekafdeeling niet onnodig zwaar te belasten in de oogen van de musici, die met ons moeten samenwerken, zou ik U willen voorstellen, indien een andere modus niet mogelijk blijkt, dit ontslag bekend te maken alvoren mijn benoeming gepubliceerd wordt.

Jan Goverts

1) Onwilligheid is niet het juiste woord.
Mr. V. wil op dit oogenblik geen precedent waken.

R.